



Produit

Los Angeles by Nathalie Bevernaegie

Los Angeles vroeger en nu

Deze wandeling door downtown L.A. is ideaal voor een eerste kennismaking met de stad. We starten in het pittoreske El Pueblo met een korte introductie in de opmerkelijke geschiedenis van Los Angeles, een stad die in ijtempo van een Indianenkamp tot het wereldcentrum van de filmindustrie is uitgegroeid. Druivelaars en voormalige wijnhuizen in het oudste straatje van L.A.'s herinneren ons aan haar wijnverleden. We bezoeken het huis van de eerste burgemeester - een Mexicaanse ranch in Zorrostijl –en bewonderen het eerste luxehotel van de stad dat nu leegstaat wegens... spoken! In Union Station – een art decogebouw met Spaans koloniaal tintje - begrijpt u waarom de Angelenos het treinstation als hun kathedraal beschouwen. Voorts trekken we richting Civic Centre naar Grand Park en de City Hall waar u vanaf het dak van een uniek zicht geniet en binnen de toorts van de Olympische Spelen ontdekt. In de Walt Disney Concert Hall – een meesterwerk van de hedendaagse architect Frank Gehry – kuieren we door de goed verborgen daktuin. Een korte tramrit met de historische Angels' Flight brengt ons naar het levendige Grand Central Market waar we tussen de Angelenos aanschuiven voor een Mexicaanse of andere exotische lunch. Op Broadway passeren we het theater van Charlie Chaplin, gluren binnen in een magnifiek Victoriaans gebouw dat dienstdoet als filmlocatie en in een voormalig bankgebouw zoeken we onze weg door een beroemd boekenlabyrint. Vervolgens snuiven we de bohemiensfeer op van het hippe Arts District waar streetart, kunstgalerijen, boetiekjes en gezellige cafes en restaurants deze oude industriële buurt nieuw leven inblazen. U kunt er tegen happy hour de dag afronden met de locals onder het genot van een artisanaal biertje in een van de gezellige brouwerijen.

Beverly Hills' Walk of Style

Beverly Hills roept het beeld op van wuivende palmbomen, miljonairsvilla's, sterren, sjieke auto's en dito winkels. En dat komt u ook allemaal tegen (of toch bijna) op deze relaxe sfeerwandeling in een van Amerika's duurste steden . En toch, ondanks alle weelde, ontbreekt het Beverly Hills aan een paar essentiële zaken. Zo is er hier geen ziekenhuis of kerkhof omdat haar bevoorrechte inwoners niet willen weten dat zelfs zij sterfelijk zijn. Deze en nog meer leuke weetjes komt u allemaal te weten terwijl we windowshoppen op Rodeo Drive, lunchen bij de "Real Housewives of Beverly Hills" en slenteren door Beverly Gardens. Ook beroemde selfiespots als de Love Wall en de Beverly Hills Sign staan op het programma . Zoetekauwen mogen een cupcake uit de muur halen bij 's werelds allereerste cupcake ATM of halen een (dure) praline bij de beroemdste chocolatier van de stad. U komt er ook te weten waar de Hollywood celebrities shoppen en hun neuzen laten bijsnijden.

